

Rik Carmen

31 October 1935 - 20 December 2015



Geplaatst door:

Wagemans Josee

Geplaatst op: 28 December 2015

Ik was verrast het bericht te ontvangen, ik heb jullie vader leren kennen in de Nationalestraat waar ik toen ook werkte, maar onze wegen liepen spoedig uit elkaar. Nu heb ik best samengewerkt in de Seniorenraad van Boechout. Ik kon niet aanwezig zijn op de begrafenis maar uw vader was heel sociaal bewogen. Mijn innige deelneming. Wagemans Josee

Geplaatst door:

Schollaert Jeanine

Geplaatst op: 27 December 2015

Ik herinner mij Rik als een heel minzaam man, die goed op de hoogte was van problemen van oudere mensen. Zijn overlijden raakt diep. De rust die hij uitstraalde proberen we ons ook eigen te maken. Dank u Rik. Met medeleven aan de familie

Geplaatst door:

Lieven Lenaerts

Geplaatst op: 27 December 2015

Rik was voor mij iemand van Mortsels, aanwezig. een naam, een man die ik kende maar met wie ik geen persoonlijk contact had. Maar ik wist wel dat veel mensen op hem steunden en dat hij er voor hen was. In zijn nadagen zakte hij af naar Boechout en toen werd hij iemand met wie ik wel een praatje deed als buur, als bekommerde echtgenoot, als bekommerde burger... Toen Kris en Greet lieten weten dat Rik ziek was, heeft dit me bezig gehouden. Er ging iemand verdwijnen op wie je kon rekenen. Rik het ga je goed, want weg ben je niet; tot op de fiets, want fietsers kunnen hun gedachten laten dwalen en contact maken...

Geplaatst door:

Ineke Jaspers

Geplaatst op: 26 December 2015

Beste familie Carmen, Directie, personeel en residenten van Capenberg \Huize Stracke\ betuigen u hun christelijke deelneming bij het heengaan van uw echtgenoot, jullie vader en grootvader Rik. Vindt troost in de vele en mooie herinneringen aan hem. Veel Sterkte , Ineke Jaspers.

Geplaatst door:

Marcel Gulickx

Geplaatst op: 26 December 2015

Geachte familie Carmen, Rik zal altijd dankbaar herinnerd worden. Veel Sterkte.
Marcel Gulickx

Geplaatst door:

Bosselaers Lucien

Geplaatst op: 26 December 2015

Geachte familie, Rik was een gewaardeerde ex-collega van het VCVO waar we vele goede herinneren aan hebben gehad op de werkvloer en er buiten. We zullen hem altijd herinneren als een man met een open geest en steeds bereid tot dialoog. Mogen we onze innige deelneming getuigen aan zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen en familie bij het heengaan van Rik, een collega en vriend.

Geplaatst door:

Anoniem

Geplaatst op: 26 December 2015

Bart en familie. Innige deelneming met het overlijden van uw vader. Veel sterkte.

Geplaatst door:

Ann en Karel Jaspers-Vandael

Geplaatst op: 26 December 2015

Onze oprechte deelneming bij het overlijden van Rik, uw echtgenoot, vader en grootvader. Alleen herinneringen blijven over, laat die herinneringen jullie een troost zijn, en helpen om dit verlies te verwerken. Veel sterkte Ann Jaspers

Geplaatst door:

Van Eynde Marie-Lou

Geplaatst op: 25 December 2015

Het leven geeft liefde en veel fijne dingen. De dood neemt alles, en wat er blijft zijn alleen maar mooie herinneringen. Onze diepste en oprechte deelneming bij dit groot verlies dat u allen treft. Marie-Lou Van Eynde Seniorenraad Boechout

Geplaatst door:

guido de corte

Geplaatst op: 25 December 2015

Geachte mevrouw en familie, bij deze mijn oprechte deelneming bij het overlijden van Rik. Reeds van in de jaren 1970 hadden we professioneel contact en tot recent nog in de Vlaamse Ouderenraad. Hij was een gedegen en fijne man. Zijn rustig engagement had dermate diepgang dat hij door iedereen werd gerespecteerd en gewaardeerd. Ik wens u alle sterkte om het verlies van Rik een plaats te geven in uw leven. Met eerbied en respect. Guido De Corte, gepensioneerd vormingsambtenaar provinciebestuur Limburg en gewezen stafmedewerker Provinciaal Instituut voor Cultuur en Sport \"Dommelhof\" te Neerpelt.

Geplaatst door:

Lieve Snauwaert

Geplaatst op: 25 December 2015

Rik, ik heb geen afscheid kunnen nemen... langs deze weg wil ik je danken voor onze fijne samenwerking. We vormden een goeie tandem, jij als secretaris, ik als penningmeester, voor GroenPlus Nationaal. Bedankt. Het ga je goed aan de

overkant. Je blijft verder leven, in goeie herinneringen. Je was een op en top Groen boegbeeld. Rust zacht, Lieve Snauwaert

Geplaatst door:

Hugo Van Dienderen

Geplaatst op: 25 December 2015

Tekst die ik ook bij de afscheidsviering wil brengen: Mijn laatste bezoek aan Rik vorige week dinsdag in het ziekenhuis was typerend. Hij vroeg of ik zijn e-mail gelezen had met een aantal aandachtspunten voor GroenPlus, de ouderenwerking van Groen. Die zorg voor een stevige, goede werking blijkt ook uit het archief van GroenPlus dat hij als secretaris bijhield. Hij gaf in de lente bijna een meter verslagen en documenten door aan zijn opvolger. We zullen de volgende jaren nog geregeld putten uit het "archief van Rik". Sinds de start van GroenPlus, zo'n twaalf jaar geleden, was Rik secretaris. Hij heeft de nationale ouderenwerking van Groen mee ontwikkeld. Toen we in de provincie Antwerpen begonnen met een provinciale ouderenwerking was hij de eerste voorzitter. Uit vele reacties van GPlussers in mails en op Facebook blijkt zeer grote erkentelijkheid voor Rik: hij wordt omschreven als onbaatzuchtig, bescheiden, hulpvaardig, warm, bedachtzaam, gedreven en consequent geëngageerd. Iemand zegt het poëtisch: "Rik was een strijder van het licht die anderen laat delen in zijn kennis van de weg." Mieke Vogels, die zich verontschuldigde voor deze viering, vat het goed samen: "Rik was een echte steunpilaar van GroenPlus". Rik was ook een belangrijke vertegenwoordiger van de groene ouderenwerking in de Vlaamse Ouderenraad. Directeur Mie Moerenhout: "Voor Rik heb ik altijd waardering gehad, altijd bereid in te springen, in alle eenvoud en met optimisme..." Op 11 november stapte Rik Carmen mee van Brussel naar Halle om de mensen van GroenPlus die naar Parijs zouden gaan voor een bindend Klimaatakkoord uit te wuiven. 's Middags deelden mijn vrouw en ik onze boterhammen en zijn fruit en koeken met elkaar. Een mooie herinnering voor mijn vrouw en mezelf. Ik ben blij dat ik Rik heb leren kennen en af en toe een luisterend oor heb kunnen zijn ook voor zijn persoonlijke zorgen. Ik ben blij dat Rik het zo heeft geregeld dat zijn familie en veel (groene) vrienden nog afscheid hebben kunnen nemen. Rik, je hebt een steen verlegd. Ik ben er zeker van dat je velen van ons energie geeft om op onze beurt een steen te verleggen. Je weet dat dat nodig was en is voor een leefbare toekomst voor jouw kleinkinderen en de toekomstige generaties. Hugo Van Dienderen voorzitter GroenPlus

Geplaatst door:

Jef & Irène ELSEN - FREDERIX

Geplaatst op: 25 December 2015

Rik was mijn eerste "baas" bij de KWB-Antwerpen. In hem trof ik een zielsgenoot. Een idealist met ervaring. Hij was de erg geïnteresseerde lezer van mijn eindverhandeling over armoede. Hij gaf aan zijn jonge medewerkers het volle vertrouwen. Al na enkele maanden, mocht ik in de Stadsfeestzaal voor meer dan 500 wijkmeesters een toelichting geven over een onderzoekje over de arbeidssituatie van KWB-ers. Ook al scheidden onze professionele wegen daarna, Rik is altijd mijn minzame mentor gebleven ... in goede en in kwade dagen. Ik bewaar mooie herinneringen aan onze samenwerking in de Hoge Raad voor de Volksontwikkeling, het VCVO, de adviesraden voor Culturele Infrastructuur, ... Rik was vooral een bruggenbouwer. Als man van het verenigingsleven, wist hij het wantrouwen tegenover culturele centra en openbare bibliotheken weg te werken. Voor Centravoc schreven wij samen de brochure "De Verenigingen en de Culturele Centra". Rik was de monkelende aanwezige op alle hoogtepunten in mijn leven: mijn huwelijk met

Irène, studiedagen van de LISO (Limburgse Raad voor Samenlevingsopbouw) en de Federatie Culturele Centra (FeVeCC), de opening van “De Voerpoort” en het bibliotheekfiliaal te Voeren, de opening van de nieuwbouw van de Singel, ... Ook na de pensionering, ontmoetten wij Rik en Leen nog sporadisch op wandeltochten in Voeren. Rik ik zal je missen. Maar ik koester onze mooie herinneringen en onze vriendschap. Onze oprechte deelneming aan Leen en de familie. Jef & Irène Elsen-Frederix

Geplaatst door:

Familie Geuns

Geplaatst op: 25 December 2015

Aan de familie Carmen. Onze oprechte deelneming in de rouw die uw familie komt te treffen. Door omstandigheden kunnen we spijtig genoeg niet aanwezig zijn op de begrafenis waarvoor onze excuses. Heel veel sterkte toegewenst in deze moeilijke tijd. Leona, Stefane, Rita, Jo, Staf Geuns

Geplaatst door:

Erik Stroobants

Geplaatst op: 23 December 2015

Eerst en vooral wil ik mijn deelneming betuigen aan Leentje en de familie. Ten huize van Rik en Leentje was ik de eerste maanden van 1970 heel vaak te gast als nieuwe propagandist van de KWB in het verbond Antwerpen. De warme en ongedwongen hartelijkheid was een rijke ervaring en is mij altijd bijgebleven. Ik mocht er vaak mee aan tafel tussen de bureau-uren en de avondvergadering van het bestuur in Antwerpen vooraleer ik tegen de nacht aan naar mijn toenmalige woonplaats in Bonheiden reed. De laatste jaren zijn we elkaar wat uit het oog verloren – enkele ontmoetingen niet te na gesproken. Zo gaat dat. Zaterdag 26 december is mijn laatste onverwachte afspraak. Dag Rik, je was een trouwe, eerlijke en oprechte metgezel. Je lach was aanstekelijk, je ideaal een voorbeeld, je inzet bewonderenswaardig. Het zal een hele troost zijn voor Leentje en de kinderen zo vol lof over Rik te horen. Maar dat wisten ze al. In mijn herinnering en ook wel eens in mijn doen en laten is Rik er nog. Dat zal bij vele vrienden van Rik het geval zijn. Zo is Rik goddank toch ook een beetje onsterfelijk.

Geplaatst door:

Jules Albrechts

Geplaatst op: 23 December 2015

Josée en Jules Albrechts bieden aan mevrouw, de kinderen en kleinkinderen, hun christelijke deelneming aan. Ik heb Rik gekend als een vriendelijke, ernstige, geëngageerde en goede collega, destijds in de KWB, nadien in Centravoc en in het ruimere sociaal-cultureel werk. De laatste jaren zijn we Rik wat uit het zicht verloren. Dat gaat vaak zo in het leven, zeker na het beëindigen van de professionele bezigheid. De wegen lopen dan uit elkaar. Het is dan toch even schrikken als we het overlijdensbericht hebben gekregen. Het was fijn om Rik te hebben mogen kennen.

Geplaatst door:

Cecile

Geplaatst op: 23 December 2015

dag Rik, je was er altijd, altijd zorgzaam bezig, zowel met het grote verhaal als met de details. Je bent plots weggegaan. Ik, wij zullen je missen, bij Groen-Plus. Ik wens Leen en de familie veel sterkte en veel fijne herinneringen.

Geplaatst door:

Cansse Remi

Geplaatst op:22 December 2015

Beste Rik, Vele jaren heb ik je gekend bij Groen. Onze laatste ontmoeting was op 11 november aan het station Luxemburg in Brussel. Niets liet vermoeden dat ik je niet meer zou terug zien. Ik hoop dat je zachtjes bent ingeslapen..... Aan gans de familie mijn innige deelneming. Cansse Remi Brugge.

Geplaatst door:

Leen Leerschool

Geplaatst op:22 December 2015

Beste tante Leen en neven en nichten, Ik wens jullie veel sterkte, vind steun bij elkaar en probeer troost te vinden in de mooie herinneringen. Leen

Geplaatst door:

Remi Heylen

Geplaatst op:22 December 2015

Beste familie, Mijn oprechte deelneming bij het overlijden van Rik. Ik was al langer lid van Agalev/Groen maar hij wist me te overtuigen om vanuit de Kempen de groene senioren te vertegenwoordigen in het nationaal bestuur. Ik bewaar alleen maar heel mooie herinneringen aan de momenten die ik samen met hem mocht doorbrengen. Heel veel sterkte en laat de mooie herinneringen aan hem jullie steunen in de komende tijd. Remi Heylen ere-voorzitter Groen Westerlo

Geplaatst door:

Anoniem

Geplaatst op:22 December 2015

Beste familie, Onze christelijke deelneming bij het overlijden van Rik. Ik ben blij Rik te mogen leren kennen via de Seniorenadviesraad Boechout, waar hij steeds - zeer gedreven - de belangen van de ouderen en zwakkeren ter harte nam! Veel moed en 'warmte' van en voor elkaar in deze moeilijk periode vanwege bewoners ,medewerkers en directie van woonzorgcentrum Sint-Mathildis te Boechout.